



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

Column Jan van Ginkel

## Boeren, burgers en buitenlui

Een aantal weken geleden was het weer goed raak. In de nooit eindigende reeks aanslagen op de Orvelter brug werd een nieuw hoofdstuk geschreven. Door een boer met een trekker en daarachter respectievelijk een korte en een lange platte wagen. Een blijkbaar erg moeilijke combinatie om de bocht de nemen en de brug onbeschadigd te passeren. De rechter leuning, vanaf de Noordzijde gezien, werd door de achterste wagen zwaar ontzet.

Dankzij het nummerbord op de trekker kan de eigenaar van dit eenzijdig ongeluk worden achterhaald, maar hij zal zichzelf al wel gemeld hebben. Want om nou de gemeenschap te laten opdraaien voor de schade is ook zo wat.

Maar doorgaan over de brug. De gemeente is in een langdurige worsteling bezig om dit monument op adequate wijze te beschermen. De nieuwste maatregelen voorzien in het verruimen van de bocht aan de Noordzijde, bij het transformatorhuis. In de aanloop tot de uitvoering had men aangegeven de belendende boom te willen kappen. In reactie op deze aankondiging hebben de directe burens van de boom bezwaar aangetekend en B&W voorgesteld boom en brug als eenheid te benaderen en daarbij de waarde van die twee zwaar te laten wegen. De directe burens zijn het er namelijk over eens dat deze hoek van het Oranjekanaal landschappelijk waardevol is en een sfeervolle entree naar de Brugstraat en het dorp. Zo waardevol dat het verkeer waarvoor deze brug feitelijk te smal is maar beter een blokje om kan rijden. Vanwege de snelheid waarmee het landbouwverkeer, vrachtwagens en jonge en grijze "Max Verstappens" langs het kanaal racen- de borden van 60 km doen daar weinig aan af- betekent het ommetje over Zuidveld of Wezuperbrug maar een paar minuten extra tijd.

En daar zit 'm nu net de kneep. Voor de voorstanders van snel-snel-snelst is het platteland er alleen ten dienste van de agrarische ondernemers of om zonder hindernissen van A naar B te scheuren. De meeste agrariërs durf ik bijna geen boer meer te noemen, boer in de zin van buur. De woorden boer en buur liggen wat betreft hun taalkundige herkomst dicht bij elkaar, denk aan woorden als naober (nabuur), buur(t)- en boerschap, buur- en boermarke. Op het platteland anno 2016 heeft menig boer burgers als burens.

vervolg....



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

In economisch opzicht zijn die burgers op zijn minst even belangrijk als de boeren. Nee, niet in hectares, maar het belang van Staatsbosbeheer meten we toch ook niet af aan het aantal hectares?

Niet alleen t.b.v. natuur en milieu, maar ook in sociaal opzicht is bezinning nodig op de vraag hoever wij nog door moeten gaan met de intensivering van akkerbouw en veeteelt en de daarvoor wenselijke uitbreiding, verbreding en asfaltering van het wegennet met alle toebehoren.

Op het platteland wonen boeren én burgers (en de buitenlui komen er om te ontspannen). Een gemengde gemeenschap waarin uiteenlopende belangen samenkomen. Daarin zou niet het recht van de meeste pk's moeten gelden.