



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Column Barbara Driessen

Wintercolumn

Nadat we begin december code geel en oranje hadden overleefd, kregen we als toegift nog enkele dagen een wit uitzicht dat langzaam veranderde in een blubber die niet te ontwijken was. Mede door het gegraveerd voor de aanleg van glasvezel.

Op naar een nog sneller tijdperk van bereikbaarheid. En dat terwijl ik me had voorgenomen om langzaam te leven. Wanneer ik mijn computer start (nee dat heet tegenwoordig opstart) kan ik rustig koffie drinken want er wordt voor mij gewerkt. Ik heb de tijd.

Ik kan mijn oude beroep als levensbeschouwelijk consulent moeilijk loslaten. En zelfs/juist in een dorp als Orvelte, dat bekend staat om zijn nostalgische rust en waar de tijd lijkt stil te staan, daar is heel wat te schouwen.

Een vriend van me zei onlangs: Je kunt veel vertellen over weinig. Hij verwees naar het boek "Zen en de kunst van het motoronderhoud". Daarin geeft een docent aan zijn leerlingen de opdracht een opstel te schrijven over de stad. Een leerling beklaagt zich erover dat hij niet weet hoe hij moet beginnen. "Dan begin je met de wijk waarin je woont". Maar ook dat levert geen inspiratie op. "De straat waar je huis staat". Lukt ook niet. "Je huis dan". Nog steeds is de leerling geblokkeerd. "Begin dan maar bij de deurbel". Tja en toen kwam er een prachtig verhaal....

Het lijkt me een heel leuk oudejaarsavond spel. Wie heeft er bij je aangebeld? Allerlei associaties vliegen door mijn gedachten. Hard geklopt, zacht geklopt. Het is ook niet niks als er een onbekende bij je voordeur staat. Moet je hem/haar vragen zich te legitimeren? Ik vind het bijna beschamend als ik dat vraag aan de meneer die de meterstand komt opnemen. Gelukkig begrijpt hij mijn aarzeling en ik vind hem meteen sympathiek.

Wat steevast terugkeert in de Brugstraat is de vraag van de dwalende: "kunt u me zeggen waar het Stokertje is?" Ik heb intussen een pasklaar antwoord paraat. "U bent warm!" En inderdaad, die opmerking wordt beloond met een warme glimlach, want ik heb het antwoord.



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Merkbaar worden de dagen langer, de almanak stelt dat de winter gaat strengen. Na de start van het nieuwe jaar (of was het toch opstart?) zijn de voornemens weer ingevroren, de houdbaarheid ervan is over datum en de winter is nog streng genoeg.

Als stralen van een lang vergeten ster

Wordt leven aan het licht gebracht

Door wat het achterlaat.

Ik wens iedereen gezondheid en tevredenheid.

www.barbaradiessen.nl

