



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

Column Barbara Driessen

### Je moet er deze zomer geweest zijn

Orvelte: Je moet er deze zomer geweest zijn. Maar hou het niet voor gezien, want het bruist van nieuwe ideeën en activiteiten. Mijn bezoek wil dan ook altijd de laatste toevoegingen en ontwikkelingen zien. En dat zijn er nogal wat. Ik zal ze hier niet allemaal verklappen, met eigen ogen zien en ervaren is zoveel leuker. Maar twee ervan wil ik toch noemen omdat ze echt heel prachtig en in combinatie heel aantrekkelijk zijn: Het Jan Kruis museum en het heerlijke schepijs in het melkfabriekje. Toen ik op een bostocht mijn wandelvriendin erover vertelde was ze meteen zo enthousiast dat ze in gedachten al een afspraak met haar gezin begon te plannen.

Het enthousiasme van de gastvrouwen in het Jan Kruis museum trof mij. Als je (zoals ik) bent opgegroeid met Sjors en Sjimmi kun je hier je hart ophalen. Jan, Jans en de kinderen was een wekelijkse strip van telkens één pagina. De eerste aflevering verscheen eind 1970 in "de Libelle". Centraal in de strip staan de dagelijkse belevenissen van de Nederlandse familie Tromp en hun huisdieren. De strips over Jan, Jans en de kinderen tonen een onvoorstelbaar creatieve geest. Veelzijdig en in het museum ontdek je kanten van Jan Kruis die je nog niet kende. Kortom: Ga het zien! En...mijn kleinkinderen kunnen mee en zich vermaken in de tekenhoek om hun eigen striptekening te maken en om vervolgens dat heerlijke ijsje bij de burens te halen. Moeilijk kiezen uit al die soorten, dat wel. Want zelf ben ik geneigd om bij al dat lekkers te roepen; "Doe ze allemaal maar".

Dan de komst van het dansfestijn SIVO dat ongetwijfeld een groot publiek zal trekken. In de aankondiging las ik: wereld, swingende en opzweepende muziek, traditionele zang en veelkleurige kostuums. Als ik daaraan denk dan hoor ik een alarmbelletje met daarna de mededeling: GEEN tweede Giethoorn. Klein maar fijn en groots in de uitvoering van dat kleine. Dat was de aantrekkelijkheid van Orvelte en dat blijft, voor zover ik begrepen heb, ook steeds zo, ondanks en dankzij het niet ontkennen van een tijd die om



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

vernieuwing en aanpassing vraagt. Want het gaat weloverwogen en daar beleeft de bezoeker veel plezier aan. Dus daarom: het wordt een swingende zomer vol klank en kleur. Tot slot een kleine anekdote: tijdens mijn vakantie in Griekenland vroeg een Griekse Adonis (een prachtige Griek met een aristocratische neus) mij of ik van swingen hield. Ik antwoordde dat ik er dol op was. Waarop later mijn reisgenoot uitproestte: weet je wel wat swingen hier betekent ? Ik wist het niet, maar Wikipedia gaf het antwoord: partner ruil!

Barbara Driessen