



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

Column Barbara Driessen

## Lentecolumn 2020

Af en toe grijpt het angstige gebeuren in de wereld mij ook ernstig aan. Ik zit in de risicogroep met mijn leeftijd... Toch realiseer ik mij dat ik ook zeer bevoorrecht ben. Ik kan zo de tuin inlopen. Het ritme van de natuur volgen dat in dit seizoen heel mooi laat zien dat het leven doorgaat. Een dikke hommelt vliegt zoemend voorbij en is op bloemenbezoek. Zij trekt zich niks aan van meters afstand. Ik voel het zonnetje op mijn gezicht.

De lentebloemen lijken zo een buiging te maken voor al die mensen die zich dapper verzetten tegen het virus. Ik voeg een denkbeeldig applaus toe. Het is gek en tegelijkertijd troostend om te ervaren dat de natuur zich niets aantrekt van alle ellende en juist nu uitbundig tevoorschijn komt. Het lijkt dwars tegenover de narigheid een onverstoort optimisme rond te strooien. En dat is wat we nodig hebben!

De lente gaat ongestoord verder, de eerste bloemen vertonen zich en blijven bloeien  
De eerste mooie lentedagen in de tuin, de zonnewarmte de merels en de tuinvogels  
De luchten lijken schoner dan ooit, de sterrenhemel is adembenemend mooi.  
Ik ben een positieve realist, dat wil ik blijven.

Ik zie hoe mensen zich soms vergissen in hun enthousiasme en elkaar tegemoet rennen om te omhelzen. Hoe een van beiden ho roept. Uit respect voor elkaar en twee meter.  
Ik zie hoeveel mogelijkheden er zijn om in je eentje over de hei te dwalen, heel soms iemand tegenkomen maar meestal heb je de natuur voor jezelf.

Ik zie hoe rijk Drenthe is, hoe bevoorrecht we zijn om hier te kunnen leven.

Ik zie hoe heel veel mensen hun creatieve kwaliteiten inzetten om anderen door deze tijd heen te loodsen.

We maken geschiedenis. Waar vele ouderen onder ons kinderen zijn van oorlog en vrede, zal de huidige en toekomstige generatie uit geschiedboeken en overlevering te horen krijgen over de coronalente.

We zijn een stukje van die geschiedenis en mede verantwoordelijk voor de lichtpunten daarin.

We geven wat we leren in deze situatie door aan een snel veranderende wereld. Dat is onze verantwoordelijkheid.

Orvelte in tijden van Corona

Barbara Driessen