



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

## Op de koffie bij...

Jan-Willem en Daphne (en de vier kids)  
Dorpsstraat 13

Oktober 2020

Op een mooie herfstdag werd de redactie hartelijk en 'corona-proof' ontvangen aan de Dorpsstraat in Orvelte. Er was ons 'de beste espresso ooit' beloofd, maar helaas bleek het apparaat nog op het Landgoed Börkerheide te staan in Westerbork, waar Daphne en Jan-Willem de gehele zomer de mooiste gerechtjes maakten in hun veldkeuken 'Bint Op Drift'. We moesten het dus doen met een Nespresso-cupje, wat natuurlijk ook heerlijk was.



In het gesprek is de passie voor het samen koken voor zichzelf en anderen, en vooral het verbindende karakter van samen koken én eten, opvallend. Daarover later meer. Eerst wilden we natuurlijk weten hoe Daphne en Jan-Willem elkaar hebben leren kennen en waarom ze Orvelte hebben gekozen als hun woonplaats. Jan-Willem, die zijn 'roots' heeft in Lieving, Witteveen, Zwiggeltje en Groningen, vertelt dat Daphne, horecamanager en geboren in Utrecht maar al snel daarna verhuisd naar het Noorden, hem had aangenomen als

keukenmanager voor de Stichting Resto van Harte, een organisatie die, door middel van eettafels en andere voedsel gerelateerd projecten, eenzame mensen met elkaar in contact brengt. De goede samenwerking leidde tot liefde en vanaf dat moment vormen zij, met hun vier kinderen, een breed ondernemend gezin.

Jan-Willem ontmoette Kasper (Polman), zijn jeugdvriend, op een reünie van zijn school en daar kwam de zoektocht naar passende woonruimte ter sprake. Het huis van de Polmans aan de Dorpsstraat stond al geruime tijd leeg, dus konden Jan-Willem, Daphne en de kids tijdelijk deze woning betrekken in afwachting van een passend huis voor het hele gezin. De betrekking vanaf april 2019 zou tijdelijk zijn en Orvelte een standplaats 'voor even' maar, en hoe kan het ook anders, ze werden verliefd op het dorp en zijn nu op zoek naar een (grotere) woning in het dorp. Daarbij zijn er mooie plannen om ook in het dorp te gaan ondernemen.



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

Zoals eerder geschreven is de gemeenschappelijke passie van Jan-Willem en Daphne de keuken. En sinds zij samen vegetariër zijn geworden, hebben zij zich gespecialiseerd in originele vegetarische gerechten met ingrediënten uit de lokale omgeving. De veldkeuken op het Landgoed De Börckerheide deze zomer was dan ook een groot succes, wat zij graag willen voortzetten in Orvelte. En wist je dat onze eigen verhalenverteller Niels regelmatig een mooi verhaal vertelde waar bezoekers, onder het genot van de gerechtes van 'Bint op Drift', naar konden luisteren?

We gaan in ons dorp nog veel zien en horen van Jan-Willem en Daphne. Dat is zeker. Wat de plannen zijn blijft nog even geheim, maar wij van de redactie zijn heel enthousiast!

Robin

Note: Wil je meer weten over waar Daphne en Jan-Willem zich mee bezig hebben gehouden en wat nog steeds hun passie is? Kijk dan vooral naar dit filmpje op YouTube!

<https://youtu.be/Nd6lGt8MiwY>