



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

Column Hans Brinke

## Ondertussen op het Orvelterveld

### MKZ

Ik moet de laatste tijd steeds weer denken aan de MKZ. Dat was een hele tijd geleden. Mijn ouders en ik woonden nog maar net in Drenthe. En mijn zusje had een nieuw huis gekocht dus mijn ouders waren eigenlijk veel in de Achterhoek. Ik had nog geen verkering en nog niet echt een heel groot sociaal netwerk in de omgeving.

En ik was voornamelijk bang. Bang mijn koeien te verliezen. En boos. Boos op Drents Landschap omdat zij hun koeien, ondanks dat het verboden was, nog steeds het hele natuurterrein lieten begrazen dat naast mijn boerderij ligt. Daar kan ik overigens nog steeds boos over worden hoor. Dat zij niet van hun dieren houden en er geen band mee hebben hoeft toch niet te betekenen dat ik daardoor een veel groter risico moet lopen mijn dieren te verliezen.

Maar daar was ik dus de hele dagen mee bezig. Ik had in mijn hoofd ook al het plan klaar welke inritten ik zou barricaderen met welke machines om ervoor te zorgen dat ze niet aan mijn koeien konden komen. En ik ging slechts 1 keer per week het erf af om boodschappen te doen. Voortijd douchen, natijd douchen en de auto langs de weg laten staan.

Kortom een zeer ongezonde situatie als ik daar nu over nadenk. Ik had op dat moment ook niet de mogelijkheid een stapje terug te doen en de situatie eens vanuit een andere hoek te bekijken. En ook nog geen gezin voor de nodige reflectie.

Later kwam er nog een aantal keer vogelgriep maar ik had mij voorgenomen na de ervaringen met MKZ het nooit meer zo te doen. Dus met inachtneming van alle hygiënemaatregelen ging ik juist wel het erf af. Wel naar vergaderingen, de biljart en dergelijke om juist wel contact te hebben en niet alleen maar in mijn eigen gedachtegang te blijven hangen.

Waarom vertel ik dit nu allemaal. Nou, ik ben eigenlijk op dezelfde manier de coronatijd in gegaan. Ik dacht direct terug aan die zeer ingrijpende MKZ-tijd en wilde koste wat kost niet meer in die valkuil vallen. Vandaar ook mijn motorrijlessen en examen (overigens gehaald dus pas maar op). Maar ik ben er ook echt bewust mee bezig, hoe zorg ik ervoor dat ik het leuk blijf vinden.

In mijn gezin ben ik de enige die er echt moeite mee heeft hoe corona ervoor zorgt dat het leven ingeperkt wordt. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben. Dus heb je dit nu ook, zorg ervoor dat je dingen blijft doen die je leuk vindt!!! Hierbij moet je natuurlijk wel kijken hoeveel risico het oplevert, want laten we eerlijk zijn, elke stap buiten de deur is in principe een risico. Maar binnen de regeltjes zijn nog een heleboel leuke dingen te bedenken.

Wat ik wil zeggen, het leven is geweldig, zorg voor elkaar, blijf gezond, maar kijk ook eens van een afstandje of je nog met de goede dingen bezig bent. En maak het ook leuk genoeg voor jezelf, let goed op jezelf!!!

Groeten en kallum an, Hans Brinke