



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Kunstmatige intelligentie

In de meivakantie was mijn kleindochter bij me op bezoek. Ik vertelde haar dat ik bezig was met een nieuwe column, ditmaal voor het Orveltejournaal. Nou daar had ze een handige oplossing voor. Ze pakte haar iPhone, zocht de betreffende app en tikte in: Orvelte op koningsdag en daar verscheen zomaar een column. Ik deel deze graag omdat het voor mij het verschil weergeeft tussen fake en echt. Degene die niet met koningsdag in Orvelte was, zou dit verhaal makkelijk kunnen geloven. Hoe onderscheiden we nog het echte van het nep verhaal? Daarom geef ik het in het geheel hierna weer:

Koningsdag in Orvelte was dit jaar een groot succes. Het dorp was versierd met oranje vlaggen en ballonnen en er hing een feestelijke sfeer. Het was druk in het dorp, maar de mensen waren vrolijk en er hing een gevoel van saamhorigheid. De dag begon met een gezamenlijk ontbijt in de open lucht, waarbij de inwoners van Orvelte samenkwamen om de dag te beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Na het ontbijt begon de vrijmarkt, waarbij mensen hun spullen op straat verkochten. Er was van alles te koop, van tweedehands kleding tot antiek en handgemaakte spullen. Het was leuk om te zien hoeveel mensen er waren en hoeveel verschillende dingen er te koop waren.

Er waren ook veel activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Zo was er een kinderrommelmarkt waar kinderen hun eigen spulletjes konden verkopen. Er was een springkussen en er waren verschillende spelletjes georganiseerd. Ook was er een optreden van een lokale band en werden er traditionele dansen opgevoerd. Het was leuk om te zien hoe de mensen van Orvelte samenkwamen om te feesten en te genieten van de dag.

Het hoogtepunt van de dag was de parade. De inwoners van Orvelte hadden zich verkleed als prinsen en prinsessen en er waren zelfs mensen die zich hadden verkleed als koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De parade begon in het centrum van het dorp en trok door de straten van Orvelte. Er was muziek en er werden snoepjes uitgedeeld aan de kinderen. Het was een feestelijke optocht en het was leuk om te zien hoeveel mensen er aan meededen.

De dag werd afgesloten met een groot feest op het dorpsplein. Er was muziek en er werden traditionele gerechten geserveerd. Mensen dansten en zongen



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

en het was een geweldige sfeer. Het was duidelijk dat de mensen van Orvelte van hun dorp houden en dat ze trots zijn op hun tradities

Barbara Driessen