



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Ondertussen op het Orvelterveld...

Het is Paaszaterdag. Meestal heb ik op zaterdag ochtend Gijs die de eieren pakt. Maar die heeft een jaar geleden al een dikke 8 cilinder BMW gekocht om te racen. En na een jaar wachten is vandaag het moment dat hij eindelijk op de baan mag oefenen. Aan de filmpjes te zien is het het wachten wel waard geweest.

Maar dus, ik heb het werk alleen en terwijl onze zoon in Westerbork aan het voetballen is, probeer ik alles af te krijgen zodat we op tijd zijn voor het hoogtepunt van de dag.

Terwijl vrouw en kind eten gaan, schuif ik snel het voer aan bij de koeien, loop nog een rondje door het kippenhok en voer nog even een pasgeboren kalfje, waarna ze weer lekker kan slapen onder de warmtelamp.

De laatste twee boterhammen eet ik in de auto en we stormen richting Orvelte, want hier gaan we Paaseieren zoeken!!! Voor de allereerste keer en we hebben er zin in. Het kan best zijn dat er in een grijs verleden ook wel eieren gezocht werden, maar zelfs Dineke Baardink weet hier niets van, dus dat is dan wel een tijdje geleden (haha sorry Dineke).

En eerlijk is eerlijk, wat een feest. Ik wist überhaupt niet dat er zoveel kinderen in Orvelte wonen. En ik heb ook niet helemaal meegekregen wat nu precies het startsein was, maar ineens waren alle kinderen verdwenen en liepen wij er rustig achteraan. Terwijl ik leuke gesprekken hadden met andere Orvelter, zag ik onze kinderen absoluut niet meer. Maar geluiden in de verte gaven aan dat het allemaal wel goed ging. Na een tijdje waren we weer bij het beginpunt en druppelden de kinderen ook binnen. Er werd nog gevoetbald en alleen al het samenzijn met een relatief grote groep voelde al geweldig. Ik wil vanuit hier een dikke veer in de reet doen bij de organisatie!!! Wat leuk dat zoiets georganiseerd wordt, nu al zin in volgend jaar!

Groeten en kallum an,
Hans Brinke.