



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Zoals het was

“Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.”

Deze spreuk kan zo op het tegeltje naast de hand-sanitizer. Zeker de laatste maanden is dit iets teveel van toepassing vind ik. Het is dan ook niet zo gek dat deze spreuk nog steeds zo populair is. Hoe schokkend of dramatisch de gebeurtenis ook, wanneer het weer overgewaaid is, gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren. Vaak zonder er iets van te leren.

De voorloper in de bestrijding tegen corona, Israel, maakte furore met de snelle vaccinatie en het nog sneller teruggeven van de vrijheden aan de bevolking, en pakt nu gewoon de draad weer op in het bestrijden van Hamas. Enkele weken geleden leek Rutte-4 een onmogelijkheid toen Rutte weer 's wat vergat, maar diegenen die verweten bleken zelf verwijtbaar en nu lijkt een formatie toch te gaan lukken. Ze regeren straks verder zoals daarvoor. Zelfs de complotgekkies maken zich inmiddels weer druk over andere zaken dan corona, nu er weinig heel is gebleven van alle 'complot-bewijzen'.

Ook in Orvelte stappen we langzaam weer in het oude normaal. De terrassen zitten weer vol, zoals je op de foto van de maand kan zien, de parkeerterreinen worden door met name omwonenden van Orvelte weer doelbewust ontweken en er klinkt alweer een 'net zoals vroeger!' door de Dorpsstraat. Dat terwijl we op de foto's van Ger en Ingrid, onder het kopje 'uit de oude doos' in dit journaal, toch duidelijk kunnen zien dat vroeger en nu echt niet met elkaar te vergelijken zijn.

Het voelt zo, dat alles weer zoals het oude wordt. Tenminste, voor diegenen die niet direct leed hebben ondervonden van de bijna achter ons gelaten coronacrisis. Dit gevoel is er niet voor diegenen die naasten te vroeg verloren aan corona. Niet voor die meer dan 20.000 Nederlanders met 'long covid', die dagelijks flink met beperkingen worden geconfronteerd. Niet voor die bedrijven die alles uit de kast trokken, maar een faillissement niet konden voorkomen. Niet voor al die mensen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagen affaire. Voor die mensen wordt het nooit meer zoals het was, behalve misschien dan die plas.

Robin